



# Ιωάννης Γ. Πλατύς

(1838 - 1928)

Ο χαρακτήρας, ο ξυλογλύπτης

Του Στέφανου Ν. Δελατόλα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ

---

ΑΘΗΝΑ 2005

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΛΑΤΥΣ**  
**(1838 - 1928)**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ

---

ΑΘΗΝΑ 2005

## ΛΑΜΠΑΚΗΣ - ΣΩΧΟΣ - ΡΑΓΚΑΒΗΣ

Εδώ, θεωρώ καλό, σωστό, λογικό να προσθέσω κάποιες λεπτομέρειες και, για το καθένα από τα παραπάνω άτομα, αξιόλογα πρόσωπα, για να γνωρίζει και ο τελευταίος αναγνώστης του βιβλίου αυτού, για ποιους και γιατί μιλάμε.

**Εμμανουήλ Λαμπάκης:** Ο «περιφανής ζωγράφος» Εμμανουήλ Λαμπάκης, από αδελφή ανεψιός του Ιωάννη Πλατού, όπως μας είπε ο Ξεν. Σώχος παραπάνω, φέρεται να γεννήθηκε και αυτός στον Μουντάδο το 1859. Πέθανε στην Αθήνα το 1909. Φοίτησε στο Σχολείο των Τεχνών στην Αθήνα και μετά συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία του Μονάχου με καθηγητή το Νικόλαο Γύζη. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα διορίστηκε καθηγητής στο «Αρσάκειο» της Λάρισας. Το 1903 διορίστηκε καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Αθήνας... Ο Εμμανουήλ Λαμπάκης ήταν αδελφός του Γεωργίου Λαμπάκη (1854 - 1912). Αυτός σπούδασε θεολογία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, καθώς και στην Γερμανία. Διορίστηκε Έφορος των Χριστιανικών Αρχαιοτήτων, ίδρυσε την «Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία», και λίγο μετά, προσλήφθηκε ως ιδιαίτερος γραμματέας της βασίλισσας Όλγας... Αργότερα διορίστηκε υφηγητής της «Χριστιανικής Αρχαιολογίας» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέγραψε πάρα πολλά έργα... (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και Κυρ. Μ. Καραμάνου, λήμματα «Λαμπάκης Εμμανουήλ» και «Λαμπάκης Γεώργιος» αντίστοιχα, *Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, Πυρσός, τ. 15ος, σελ. 748, και Ευθυμίας Γεωργιάδου - Κουντουρά, λήμμα «Λαμπάκης Εμμανουήλ», στο *Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών*, Εκδ. Μέλισσα, τ. 2ος, σελ. 379).

**Ξενοφών Σώχος:** Ο Τηνιακός δικηγόρος Ξενοφών Σώχος, ο συγγραφέας του βιβλίου «Έλληνες Καλλιτέχναι. Εκατονταετηρίς 1821 - 1930» (Αθήναι 1930), που μας έδωσε τόσα στοιχεία για τον Ιωάννη Πλατού, αλλά και για πολλούς άλλους καλλιτέχνες, γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου το 1861 σύμφωνα με το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Πανόρμου, σελ. 33, α/α 448. Από ότι θυμάμαι, από συζητήσεις που γίνονταν στα Υστέρνια μέσα στην δεκαετία του 1930, όπου έμενα μέχρι τα 12 χρόνια μου, με τον παππού μου, πατέρα της